

Willy van der Steijn is geboren op 2 augustus 1947 op de grens Heeswijk en Dinther, maar wel aan de Dintherse kant. Na hem kwamen nog Maria (+), Noud, Martien, Fien, Peter, Tonny, Harrie en Wim in het gezin Van der Steijn. Zijn ouders zaten niet stil. Ook vader Wim was actief in het verenigingsleven. Hij had zijn vrouw Tonnie Mutsaars uit Schijndel gehaald en ze kwamen te wonen in de Sint Servatiusstraat. Daarna zijn ze verhuisd naar de H. Stokstraat waar Willy het grootste deel van zijn jeugd doorbracht. Een klein huis waar ze met beide ouders en negen kinderen woonden. Toen voor Willy de leeftijd kwam dat hij naar school moest ging hij naar de jongensschool in de Schoolstraat. Deze school verhuisde naar de H. Stokstraat en hoewel Willy wel meegeholpen heeft om de spullen te verhuizen heeft hij niet meer op de nieuwe school gezeten. Een aantal keren heeft hij daar bijles gekregen om naar de H.B.S. (Hogere Burger School) in Veghel te gaan. Studeren in een kleine kamer waar nog een heleboel broertjes en zusjes rondliepen werd lastig. De resultaten waren niet zo geweldig. De directeur van de H.B.S. de Familie Van der Steijn vertellen dat Willy het toch wel erg moeilijk zou krijgen. Daarom werd op voorstel van de directeur besloten om hem voortaan naar de MULO in Schijndel te sturen. Nadat Willy geslaagd was en het diploma gekregen had, ging hij werken. In die tijd kon je nog kiezen uit banen en de netgeslaagde koos, op advies van zijn oom, voor de P.T.T in Veghel. In 1964 begonnen op het postkantoor in Veghel. Daar viel hij op bij de grotere bazen in 's- Hertogenbosch die hem overhaalden om in de provinciehoofdstad te komen werken. Hij is daar in 1976 aan de slag gegaan. Na allerlei cursussen, opleidingen, enzovoort klom hij op tot districtsmanager van de grotere postkantoren in Zuid-Nederland. Tussendoor heeft hij nog aan het opzetten van allerlei projecten in verschillende landen meegedaan. Van Hongarije tot de Nederlandse Antillen toe. Na 41 jaar werken bij de Post is Willy in 2004 daar gestopt. Stilzitten is een groot probleem en toen Willy ging stoppen met werken zorgde hij er voor dat hij iets omhanden had. Hij richtte een bedrijfje op (Activut) om advies te kunnen geven m.b.t. management. (Daar heeft hij nu geen tijd meer voor!)

Keren we terug naar 1964. Willy was geslaagd en had werk waar hij zich op toelegde. Ook was er toen belangstelling voor Willy, maar dan vanuit een heel andere hoek. Uit Boekel kwam een meisje (Marijke) naar Dinther omdat ze een oogje had op Willy. Ze liet zich introduceren in café Nol van Beurden, het voormalig café Piet van Laanen, naast het Raadhuis van Dinther. Ze wist dat daar een jongeman zat die ze graag wat beter wilde leren kennen. Zoetjesaan kregen de twee verkering en zijn ze in 1970 in Boekel getrouwd. Ze gingen in Veghel wonen, waar ook hun oudste zoon Mark in 1973 werd geboren. In Veghel wilden ze niet blijven en ze verhuisden naar Heeswijk waar Willy, Marijke en hun zoon Mark in de Willebrordstraat kwamen wonen. In 1975 kwam dochter Yvonne ter wereld. Zelf bouwen bleef een wens en dat deden ze in de Irenestraat. In 1980 verhuisden ze naar hun nieuwe huis waar vier jaar later, in 1984, de jongste dochter Suzanne het levenslicht zag. Sinds 1997 wonen ze aan de Hoofdstraat in Heeswijk. Willy en Marijke zijn trots op hun kinderen, maar zeker zo trots op hun kleinkinderen, Lucas, Daphne en Vince. Behalve aan zijn werk, zijn vrouw Marijke en de (klein)kinderen besteedde en besteedt Willy veel tijd aan het verenigingsleven. Ouderen krijgen daarbij veel aandacht. Willy is lid (voorzitter) van KBO afdeling Dinther, speelt mee in het Bernhezer Senioren Orkest, zingt mee in het seniorenkoor Cantando, lid cliëntenraad Laverhof, vrijwilliger Senioren Uitbureau. Verder was hij secretaris van de Stichting Kilsdonkse Molen en is hij secretaris van stichting Het Geleer. Wat hem het meest trekt en waar Willy ook lang bij betrokken is geweest is Harmonie Sint Servaes te Dinther. In 1960 begonnen als klarinettist en een paar jaar later toegetreden tot het bestuur. Daar heeft hij in de 32 jaren dat Willy bestuurslid is geweest verschillende functies bekleed. Toon d'n Huvender leerde hem het drinken van borreltjes waardoor

de vergaderingen vaak tot in de kleine uurtjes duurden. Als dank voor de vele bewezen diensten in het bestuur werd hij in 2009 tot erelid benoemd. Niet meer in het bestuur, maar nog wel actief voor de harmonie. Nu weer als voorzitter van de sponsorcommissie voor de Proms van 2015. Heel veel werk, maar wel erg leuk om te doen. Stilzitten is voor dan ook een probleem. Dat hij dit kan en mag doen heeft Willy ook te danken aan Marijke die steeds achter hem staat en hem de mogelijkheid geeft.

In zijn leven heeft Willy al verschillende onderscheidingen ontvangen; o.a. een Koninklijke Onderscheiding voor zijn verdiensten op het gebied van cultuur, politiek en kerkelijk leven in 2009. Stichting Carnaval Heeswijk Dinther Loosbroek vindt het daarom terecht en een hele eer om WILLY van der STEIJN te benoemen tot ERESNEVELBOK 2015.

Mogelijkheid tot feliciteren van de Eresnevelbok is op zaterdag 14 Februari 2015 na de Sleuteloverdracht in café-zaal De Toren.